



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 12-8-2018

Chúa nhật 19 Thường niên

Bánh trường sinh

LỜI CHÚA: Ga 6, 41-51

Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống?’”

Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

SUY NIỆM

Một ngôn sứ dũng cảm như Élia trên núi Cácmen cũng có lúc chán nản, thất vọng, chỉ muốn xin được chết. Giữa sa mạc, Élia nằm ngủ dưới gốc cây. Ông không còn đủ

(xem tiếp trang 2)

**Nội dung mới của
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình:
“Án tử hình là điều không thể chấp nhận”**

VATICAN – Sau buổi yết kiến Đức giáo hoàng Phanxicô hồi đầu năm nay, và sau khi được Đức giáo hoàng phê chuẩn, Bộ Giáo lý đức tin cho biết Bộ đã sửa đổi nội dung giáo lý về án tử hình trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, theo đó án tử hình là điều không thể chấp nhận được.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn nội dung mới của số 2267 trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, theo đó “đã có một hiểu biết mới về ý nghĩa của án phạt hình sự của nhà nước”, nên “án tử hình là điều không thể chấp nhận”.

Quyết định này được Bộ Giáo lý Đức tin công bố trong “Thư gửi các Giám mục” đê ngày 1 tháng Tám 2018, do



Đức hồng y Bộ trưởng Luis Francisco Ladaria ký tên.

Nội dung của số 2267 mới

Án tử hình

2267. Việc chính quyền hợp pháp áp dụng án tử hình, sau một phiên tòa công bằng, từ lâu đã được coi là một giải pháp xác đáng đối với

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô:
Không tôn thờ và phục vụ các thần tượng**



Thế giới ngày nay cho con người nhiều thứ thần tượng, đó có thể là những đối tượng, ý tưởng, hình ảnh, và những thứ thần tượng này biến con người thành nô lệ.

“Để có thể yêu thương cần phải tự do, không nô lệ các thần tượng, không thờ lạy và phục vụ chúng. Thần tượng là một dự phóng của chính mình trong các sự vật và các dự án, khiến cho người ta bị mù lòa, hy sinh mọi sự cho lợi lộc, làm hư hại cuộc sống, tàn phá gia đình, và bỏ bê giới trẻ cho các mô thức phá hoại...”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần trong Đại Thính

đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài: “Người sẽ không có các thần nào khác trước mặt Ta” (Xh 20,3) và ngài giải thích tội tôn thờ thần tượng, rất thời sự ngày nay.

Đâu là Thiên Chúa thật của tôi?

Đức Thánh Cha nói: Giới răn cấm làm các thần tượng hay hình ảnh của mọi loại thực tại; thật thế mọi sự có thể được dùng như thần tượng. Chúng ta đang đê cập tới một khuynh hướng của con người, không tha cho các tín hữu cũng như người vô thần. Chẳng hạn là các kitô hữu chúng ta có thể tự hỏi: đâu là Thiên Chúa thật của tôi? Đó là Tình Yêu Duy Nhất và Ba Ngôi hay là hình ảnh của tôi, sự thành công cá nhân của tôi, kể cả thành công trong lòng Giáo hội nữa? Tôi tôn thờ thần tượng không chỉ liên quan tới các việc phụng tụ giả dối của ngoại giáo. Nó là một cám dỗ thường xuyên của đức tin. Nó hệ tại việc thần thánh hóa điều không phải

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sức tiếp tục cuộc hành trình. Một thiên thần đã đem đến cho ông bánh và nước, nhờ đó ông có sức đi đến núi của Thiên Chúa.

Người Kitô hữu cũng phải đi ngang qua sa mạc cuộc đời, với bao thách đố, ngờ vực, hiểm nguy... Chúng ta cần được dưỡng nuôi, nâng đỡ, để có sức đi hết cuộc hành trình về quê thật. Có thiên thần nào hiện ra đem bánh cho ta không? Có thứ manna nào từ trời rơi xuống? Thiên Chúa Cha muốn ban cho ta tấm bánh từ trời, đó là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa (Ga 6,32-33). Đức Giêsu là Tấm Bánh Cha ban cho nhân loại, và chính Ngài cũng muốn tặng bản thân mình cho ta: "Tôi là Bánh trường sinh" (c.48). "Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống" (c.51).

Khi nói đến Bánh hằng sống, Bánh trường sinh, chúng ta thường nghĩ ngay đến bí tích Thánh Thể và ít khi nghĩ đến Tấm Bánh Lời Chúa. Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc. Chúng ta được mời đến dự bàn tiệc Lời Chúa trước khi dự bàn tiệc Thánh Thể. Cả hai đều là lương thực cần thiết cho tín hữu. Công đồng Vaticanô (PV 7) khẳng định rằng khi chúng ta nghe đọc Lời Chúa trong Phụng Vụ thì Chúa Giêsu "hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội". Như thế Chúa Giêsu vẫn loan báo Tin Mừng trong từng thánh lễ (PV 33). Ngài vẫn trao cho ta Tấm Bánh là Lời của Ngài. Con người sống đâu chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đức Giêsu là Lời viết hoa của Thiên Chúa. "Thầy có những lời ban sự sống đời đời" (Ga 6,68).

Lời Chúa là thức ăn khó nuốt. Cuốn Tân Ước tôi cầm trên tay là một bản văn cổ, thuộc nền văn hóa xứ Palestin cách đây hơn 2000 năm. Phải học hỏi, đào sâu mới hiểu đúng và hiểu đủ. Lời Chúa cũng là thức ăn khó nuốt, vì là một lời mời gọi tôi ra khỏi mình, bỏ lại những tính toán khôn ngoan và hợp lý. Tiếng Chúa đang đến con người tôi, ở đây, bây giờ, và mời tôi dấn thân vào một cuộc mạo hiểm. Nhưng Lời Chúa sẽ là tấm

(xem tiếp trang 3)

Nội dung mới của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình

tính chất nghiêm trọng của một số tội ác và là giải pháp chấp nhận được, mặc dù mang tính cực đoan, để bảo vệ công ích.

Tuy nhiên, ngày nay người ta ngày càng ý thức rằng phẩm giá của một người không bị mất đi ngay cả sau khi người ấy phạm những tội ác rất nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có thêm hiểu biết về ý nghĩa của các án phạt hình sự do nhà nước tuyên án. Cuối cùng, các hệ thống giam giữ hiệu quả hơn đã được phát triển, nhằm bảo đảm cho các công dân sẽ được bảo vệ, nhưng đồng thời không nhất thiết phải mất khả năng đèn tội của kẻ phạm tội.

Vì thế, trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo hội dạy rằng "án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người", [1] và Giáo hội quyết tâm đấu tranh để hủy bỏ án tử hình trên toàn thế giới".

[1] Đức giáo hoàng Phanxicô, Huấn từ cho các tham dự viên Hội nghị do Hội đồng Toà thánh Cố võ Tân Phúc âm hoá tổ chức, ngày 11 tháng 10 năm 2017: *L'Osservatore Romano*, ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Nội dung của số 2267 cũ

Số 2267 cũ của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nói rằng Giáo hội không loại trừ việc áp dụng án tử hình trong những trường hợp "rất hoạ hiem, nếu không muốn nói là không có trong thực tế":

2267. Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh, sau khi đã xác minh đầy đủ cẩn tính và trách nhiệm của phạm nhân, không loại trừ việc kết án tử hình, nếu đây là con đường khả thi duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm cách bất công.

Tuy nhiên, nếu các phương tiện không đổ máu đã đủ để bảo vệ và che chở sự an toàn của các nhân vị khỏi kẻ xâm phạm, thì nhà cầm quyền chỉ nên dùng những phương tiện này, vì chúng đáp ứng tốt hơn cho những hoàn cảnh cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá của nhân vị.

Thật ra, trong thời đại chúng ta, vì Nhà Nước có nhiều khả năng để chế ngự tội ác cách hữu hiệu, làm cho kẻ đã phạm tội không còn khả

năng tác hại, mà không tước đoạt cách vĩnh viễn khả năng chuộc tội của họ, nên những trường hợp tuyệt đối cần thiết phải khử trừ phạm nhân, "từ nay sẽ rất hiếm, nếu không muốn nói là trong thực tế không còn nữa".

(Bản dịch của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN)

Vẫn có tính liên tục với Huấn quyền trước đây

Trong Thư gửi các Giám mục, Đức hồng y Ladaria giải thích rằng nội dung đã sửa đổi của số 2267 của Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo "thể hiện sự phát triển đích thực của giáo lý vốn không mâu thuẫn với Huấn quyền trước đây"; và nói thêm rằng "những điểm giáo lý này, trên thực tế, có thể được giải thích dưới ánh sáng trách nhiệm trước hết của cơ quan công quyền để bảo vệ công ích trong bối cảnh xã hội, mà trong đó người ta hiểu khác nhau về các án phạt hình sự, và các án phạt này đã phát triển trong một môi trường vốn gặp nhiều khó khăn hơn để bảo đảm rằng kẻ phạm tội phạm sẽ không tái phạm".

Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi bãi bỏ án tử hình

Đức hồng y Ladaria nhắc lại rằng Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã yêu cầu trình bày lại giáo huấn về án tử hình để phản ánh tốt hơn sự phát triển của giáo lý vốn tập trung vào việc Giáo hội nhận thức rõ phải tôn trọng sự sống của mọi người, khi khẳng định rằng "Ngay cả kẻ sát nhân cũng không bị mất phẩm giá của mình, và chính Chúa cam kết bảo đảm điều ấy". Đức hồng y Ladaria nói rằng trong nhiều dịp, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã can thiệp để loại bỏ án tử hình mà ngài mô tả là "tàn nhẫn và không cần thiết".

Đức giáo hoàng Bênédictô XVI

Trong Thư nói trên, Đức hồng y Ladaria cũng nhắc đến Đức Bênédictô XVI là người đã kêu gọi "các nhà lãnh đạo xã hội quan tâm đến nhu cầu phải cố gắng hết sức để loại bỏ án tử hình" và khuyến khích "các sáng kiến chính trị và luật pháp đang được cổ võ ở một số quốc gia ngày càng nhiều để loại bỏ án tử hình và tiếp tục những tiến bộ thật sự, được thực hiện phù hợp với luật hình sự cho cả nhân phẩm của tù nhân và việc duy trì trật tự chung một cách hiệu quả".

(xem tiếp trang 4)

Sau 110 năm, các tín hữu Anh lại có thể kiệu Thánh Thể trên đường phố

ANH – Từ năm 1908, các tín hữu Anh và xứ Wales không thể rước kiệu Thánh Thể trên đường phố vì chính quyền lo ngại cuộc rước có thể gây mất trật tự. Nhưng ngày 07/9 sắp tới, họ sẽ rước kiệu Thánh Thể tại Liverpool.



Đại hội Thánh Thể toàn Anh quốc sẽ được tổ chức tại Liverpool từ ngày 07-09/9 tới đây. Trong ngày kết thúc, sẽ có 5 ngàn tham dự viên cùng với các lãnh đạo Kitô giáo của Liverpool rước kiệu Thánh Thể trên các con đường của thành phố.

Đức cha Robert Byrne, Giám mục Phụ tá Giáo phận Birmingham, Chủ tịch Đại hội Thánh Thể nói: “Ngày nay chúng ta sống trong thời đại rất khác. Giáo hội Công giáo là một phần của xã hội. Sự hiện diện của Giáo hội mở rộng hơn rất nhiều so với 100 năm trước đây và không còn bị cảm thấy như là một sự đe dọa của nước ngoài. Tất cả các lãnh đạo Kitô giáo tại Liverpool sẽ cùng chúng tôi rước kiệu vào dịp kết thúc Đại hội.”

Đại hội Thánh Thể Anh quốc - chứng tá đức tin với những việc làm tích cực

Đức cha Byrne cũng chia sẻ rằng ngài đã đề nghị với Đức hồng y Vincent Nichols, Giáo chủ Công giáo Anh quốc, tổ chức một Đại hội Thánh Thể quốc gia xen giữa hai Đại hội quốc tế 2016 và 2020. Đây sẽ là cơ hội để các tín hữu Công giáo quy tụ cử hành đức tin của họ và để tỏ cho những người dân khác của Anh quốc thấy những điều tích cực mà các tín hữu Công giáo đang làm, vì thiện ích chung của xã hội tại các bệnh viện, trong các dự án phục vụ những người nghèo nhất, tại các trường học, phục vụ những người bị gạt ra bên lề, như Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi. Đức cha nhấn mạnh: “Sau những năm khó khăn vì những xì-căng-đan lạm dụng tính dục, cuối cùng chúng tôi có thể gửi một sứ điệp tích cực”.

Đại hội Thánh Thể sẽ bắt đầu từ thứ Sáu 07/9 với một hội nghị chuyên đề suy tư với khoảng 2000 người tham dự, trong đó có các giáo viên, giáo lý viên, giáo dân cũng như linh mục. Thứ Bảy (08/9), sẽ có khoảng 10 ngàn người tham dự Thánh lễ tại trung tâm “Echo Arena” của Liverpool và lắng nghe các diễn giả như Đức cha Robert Barron, người Mỹ, nổi tiếng trong giới nói tiếng Anh. Đại hội sẽ kết thúc vào Chúa nhật với cuộc rước kiệu Thánh Thể. Đây là sự kiện then chốt của Đại hội, khi các tham dự viên sẽ rước kiệu Thánh Thể khoảng 2 kilômét trên các con đường của thành phố Liverpool.

Thánh Thể giúp đào sâu mối liên hệ với Chúa

Theo Đức cha Byrne, điều quan trọng của Đại hội là củng cố đức tin của các tham dự viên; và Đại hội Thánh Thể là một công cụ tốt. Ngài nói rằng đức tin của chúng ta được xây dựng trên mối liên hệ với Chúa Giêsu và qua Thánh Thể, chúng ta đào sâu mối quan hệ này. Trong Đại hội Thánh Thể, nhiều thời gian được dành để cầu Thánh Thể. Đức cha Byrne giải thích rằng cầu Thánh Thể đưa chúng ta đến Thánh lễ và Thánh Thể, vì khi một mình với Chúa, chúng ta đào sâu tình yêu của chúng ta với Chúa và để cho Ngài nói với tâm hồn chúng ta.

Loan báo Tin mừng

Chương trình của Đại hội Thánh Thể gồm nhiều linh vực nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các tín hữu trong linh vực phụng vụ, âm nhạc và giáo lý. Nhưng nhu cầu quan trọng nhất mà Đại hội Thánh Thể nhắm đến là loan báo Tin Mừng. Đức cha Byrne nói: “Chúng ta sống trong một xã hội ngày càng tục hóa, nhất là tại Anh quốc, nơi người ta quên Thiên Chúa. Đằng sau một chương trình tự do và khoan dung, nó che giấu một mệnh lệnh của thời đại chống tôn giáo cách sâu đậm. Người ta muốn cấm đức tin khỏi các nơi công cộng bằng cách giảm nó xuống thành các hoạt động cá nhân. Tôn giáo được tổ chức để thách thức với lối suy nghĩ của thời đại chúng ta”.

Vào năm 1908, chính quyền của thủ tướng Herbert Asquith thuộc đảng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

bánh thơm ngon nếu tôi biết lắng nghe và đem ra thực hành. Càng sống Lời Chúa, tôi càng gặp được ánh sáng và sức mạnh, nhất là được hiệp thông với con người Đức Giêsu. Hãy hưởng dùng Tấm Bánh Chúa trao cho bạn, và hãy chia sẻ cho nhau kho tàng Lời Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa
ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ.
Chúa hiện diện lặng lẽ
như tấm bánh nơi nhà Tạm,
nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ,
những người sống không ra người.
Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục,
nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai, ba người
gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời Chúa.
Chúa hiện diện nơi Giáo Hội
gồm những con người yếu đuối,
bất toàn,
và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng kitô hữu.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con thấy Chúa
đang tạo dựng cả vũ trụ
và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa.
Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người
vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa.

Xin cho con khám phá ra
Chúa đang hẹn gặp con
nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường.

Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi,
thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa.
Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa
trên bước đường đời của con.
Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

tự do đã cấm rước kiệu Thánh Thể vì sợ mất trật tự, sau khi các hội đoàn Tin lành quá khích đã viễn dẫn đạo luật chống lại Công giáo. Vua Edoardo VII đã tham dự một Thánh lễ và đây là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước. Một cuộc khủng hoảng trầm trọng xảy ra đã buộc bộ trưởng nội vụ Herbert Gladstone từ chức. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô: Không tôn thờ và phục vụ các thần tượng

là Thiên Chúa” (GLHTCG, 2113). Một vị thần trên bình diện hiện sinh là gì? Một vị thần cho tất cả mọi ngày, vị thần của chúng ta, vị thần... Nó là điều ở trung tâm cuộc sống, và điều khiến cho ta nghĩ tùy thuộc nó. Người ta có thể lớn lên trong một gia đình Kitô một cách bình thường nhưng trên thực tế lại tập trung vào các điểm quy chiếu xa lạ với Tin Mừng. Con người không sống mà không tập trung vào một điều gì đó. Và khi đó thế giới cố gắng hiến cho nó “siêu thị” các thần tượng, có thể là các sự vật, các hình ảnh, các tư tưởng, các vai trò.

Chẳng hạn cả việc cầu nguyện nữa. Chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa, là Cha của chúng ta.

Đức Thánh Cha nhớ tới một lần đi đến một giáo xứ nọ để dâng lễ và ban phép Thêm Sức tại một giáo xứ khác cách đó một cây số. Ngài đã đi bộ qua một công viên đẹp. Trong công viên có hơn 50 cái bàn nhỏ với hai cái ghế và người ta ngồi trước mặt nhau để coi bói. Ngài cho rằng đây cũng là việc tôn thờ thần tượng của thời đại này. Thay vì cầu khẩn Thiên

Nội dung mới của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình

Chính quyền có trách nhiệm bảo vệ sự sống của công dân

Đức hồng y Ladaria nói rằng nội dung số 2267 mới của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo -được Đức giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn-, có sự liên tục với Huấn quyền trước đó bằng cách phát triển giáo lý Công giáo một cách mạch lạc”, và có quan tâm đến hiểu biết mới về án phạt hình sự do Nhà nước hiện đại xét xử”.

Nội dung mới này, Đức hồng y nói tiếp, “muốn gia tăng động lực cho một phong trào hướng tới quyết tâm ủng hộ một quan điểm nhìn nhận phẩm giá sự sống của mỗi con người và, trong khi đối thoại với các cơ quan dân sự một cách tôn trọng, khuyến khích việc tạo thêm điều kiện cho phép bãi bỏ án tử hình ở nơi nào vẫn còn đang áp dụng”. ■

(Vatican News, 2/8/2018)

Chúa, là sự quan phòng tương lai thì nhiều người đã dựa trên các lá báy để thấy tương lai. DTC nhận định: Đây là sự khác biệt: Chúa sống động; các thứ khác là các thần tượng, tôn thờ thần tượng không có ích gì.

Việc tôn thờ thần tượng phát triển như thế nào? Giới răn miêu tả với các câu: “Ngươi sẽ không làm cho mình thần tượng cũng như hình ảnh. Người sẽ không phủ phục trước chúng và sẽ không phục vụ chúng” (Xh 20,4-5).

Từ “thần tượng” trong tiếng Hy Lạp phát xuất từ động từ “trông thấy”. Một thần tượng là một “thị kiến” hướng tới chỗ trở thành một yên trí, một ám ảnh. Thần tượng thật ra là một dự phóng chính mình nơi các sự vật hay các dự án. Người ta dùng quảng cáo cho sự năng động này: tôi không trông thấy sự vật trong nó, nhưng tôi nhận thức cái xe đó, cái smartphone đó, vai trò đó - hay các sự vật khác - như là một phương tiện để thực hiện chính tôi, và đáp trả lại các nhu cầu nồng cốt của tôi. Tôi tìm kiếm nó, nói về nó, nghĩ tới nó; tư tưởng chiếm hữu sự vật đó hay thực hiện dự án đó, đạt tới địa vị đó, xem ra là một con đường tuyệt diệu cho niềm hạnh phúc, một cái tháp giúp đạt tới trời (x. St 11,1-9) và tất cả phục vụ mục đích ấy.

Các thần tượng cướp mất sự sống

Với câu “Ngươi sẽ không phủ phục trước chúng”, Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:

Các thần tượng đòi hỏi một việc phụng tự, đòi hỏi các lễ nghi. Người ta quỳ lạy chúng và hy sinh mọi sự. Vào thời xa xưa, người ta sát tế người cho các thần tượng, nhưng cả ngày nay nữa người ta hy sinh con cái cho công danh của mình, bằng cách lơ là với chúng hay một cách đơn sơ chỉ sinh ra chúng thôi... Sắc đẹp đòi hỏi các hiến tế người. Biết bao nhiêu giờ phải ngồi trước gương. Vài người, vài phụ nữ mất thời giờ để trang điểm... Và đây cũng là tôn thờ thần giả. Nhưng trang điểm có phải là điều xấu đâu! Nó là chuyện bình thường, không phải để trở thành một nữ thần.

Sắc đẹp đòi hỏi các hiến tế người; danh vọng đòi sát tế chính mình, sát tế sự vô tội và sự liêm chính của

mình. Các thần tượng đòi hỏi máu. Tiền bạc ăn cắp sự sống, và khoái lạc đưa tới sự cô đơn. Các cơ cấu kinh tế hy sinh mạng sống con người cho các lợi ích lớn hơn.

Chúng ta có nghĩ tới biết bao nhiêu người không có việc công ăn việc làm không? Tại sao các giới doanh thương của doanh nghiệp, của hàng xưởng đó đã lại quyết định bỏ, đuổi công nhân để kiếm tiền lời. Đó là thần tượng tiền.

Người ta sống trong giả hình bằng cách làm và nói điều người khác chờ đợi, bởi vì ông thần của sự tự khẳng định áp đặt như thế. Và thế là người ta làm hư hỏng đời sống, phá tán các gia đình, và bỏ rơi người trẻ cho các mô thức hủy hoại, miễn là được thêm lời. Cả ma túy cũng là một thần tượng. Có biết bao nhiêu người trẻ tàn phá sức khỏe, cho tới mạng sống, khi tôn thờ thần ma túy.

Thần tượng biến con người thành nô lệ

Các thần tượng nô lệ hóa. Chúng hứa hẹn hạnh phúc nhưng lại không trao ban nó; và người ta rơi vào chỗ sống vì điều đó hay quan niệm đó, bị nắm bắt trong một lối xoáy tự hủy diệt, trong việc chờ đợi một kết quả sẽ không bao giờ tới.

Cũng theo Đức Thánh Cha, các thần tượng hứa hẹn sự sống, nhưng trong thực tế chúng lấy mất đi sự sống. Thiên Chúa thật không đòi hỏi sự sống, nhưng trao ban sự sống, ngài hiến tặng sự sống. Thiên Chúa thật không cố gắng hiến một dự phóng sự thành công của chúng ta, nhưng dạy chúng ta yêu thương. Thiên Chúa thật không đòi con cái, nhưng trao ban Con Ngài cho chúng ta. Các thần tượng dự phóng các giả thiết tương lai, và khiến chúng ta khinh rẻ hiện tại; Thiên Chúa thật dạy chúng ta sống trong thực tại của ngày hôm nay, cụ thể, chứ không phải với các ảo ảnh về tương lai: hôm nay và ngày mai và ngày mốt bằng cách bước tới tương lai. Sự cụ thể của Thiên Chúa thật chống lại cái lỏng lẻo của các thần tượng.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người suy tư bằng câu hỏi: “Tôi có bao nhiêu thần tượng hay đâu là thần tượng ưu tiên của tôi?” ■